

Hven - kun en sejltur væk!



Sommerferien står for døren...

og du mangler en **god idé** til en udflugt? Med dig selv... din mor... eller **hele familien**? Ligeegyldigt med hvem... **og hvor mange**... så er Hven en oplagt mulighed for en tur ud i det blå... for 1 dag... eller 2... eller flere...

Har du allerede været der... så kan øen sagtens besøges igen... **og igen**... og i juli kommer du **ekstra billigt** afsted... det kaldes **orange billetter**... men skynd dig og bestil. De gælder kun i weekender og der bliver ofte hurtigt udsolgt!



Romantik i luften...

Ud af de mange stier og grusveje der binder øen på kryds og tværs er kærlighedsstien, eller Kärleksstigen som den hedder på svensk, langt den smukkeste sti på øen. Her gror det vildt og tæt som en smuk grøn oase og der emmer af ro og stilhed. Det siges at stien i sin tid blev brugt af nyforelskede par til hemmeligt at mødes i smug. I smug eller ej... kombiner gerne denne romantiske oplevelse med en overnatning sammen med din elskede på en af øens mange [overnatningsmuligheder](#). Hven opleves nemlig gerne over flere dage!



Strandløver og picnic...

Øresund er oplagt til en tur i bølgen blå, og på Hven findes hele 3 fine strande for strandløver og vandhunde. Udover at få øens bedste badestrand, får du også regionens bedste udsigt når du kaster dig ud i en dukkert. Den dansk/svenske kyst danner en smuk kulisse hvad enten du besøger stranden ved Bäckviken havn, ved Norrebro på østsiden af øen eller ved Kyrkbacken på vestsiden. Langs kysten tilbyder en række picnicpladser mulighed for fri afbenyttelse af grill, en oplagt ide til en [pic-nic](#) med familien.



Hven har bygget København...

Vidste du at Hven faktisk har bygget København? Omkring år 1900 kunne øens teglværker levere tonsvis af mursten til Københavns byggeboom. Et gammelt nedlagt teglværk, og rundvaskede mursten i tusindvis, der blev hældt i vandet ved Norrebro da teglindustrien blev nedlagt, er levn fra Hvens industrielle storhedstid. Mellem de velbevarede vægge på [hjemstavns museet Nämndemansgården](#) skildres mere end 200 år af dansk/svensk historie, såsom teglindustrien hvor øen havde 4 gange så mange beboere som idag, og tiltrak de kongelige til årlige jagter.



Stjernetræf på Hven...

Tycho Brahe er uden tvivl øens største kendisstjerne. Den berømte astrolog var forud for sin tid, og de mange planeter som han kunne se dengang, kan man lære mere om på en 2 km lang [planetsti](#). Stien starter ved [Tycho Brahe Museet](#) ved en model af solen, og fortsætter langs vejen ned mod Bäckviken havn med planetformede bronzeplader fordelt langs vejkanterne i behørig afstand. Modellernes størrelse og placering forholder sig skalamæssigt og proportionalt korrekt til det virkelige solsystem, og giver en fornemmelse af hvor stort solsystemet er.

Særafgange til særpris...

Psst.... Kom til Hven i sommerferien til en fordelagtig pris! I weekender i juli måned kan der købes orangebilletter til særlige afgang. Det fås ikke billigere... det er det nye orange og de bestilles [her!](#)

Oplevelser i Øresund... vi ses på Hven!

visit Hven



Book billetter og pakkeløsninger på
sparshipping.dk | +45 33 33 93 55
visithven.dk